

# ***Reformatorisch –Theologisches Seminar, Heidelberg***

‘Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Johannes 8:12 (HSV)

## **RTS in zwaar weer...**

### **... en een opdracht die we niet kwijt raken**

#### ***Het zware weer***

Het bestuur (de Vorstand) van het ***Reformatorisch-Theologisch Seminarie*** in Heidelberg beleeft In het laatste halfjaar van 2014 zware tijden. Zelfs tot de vraag of dit werk in Duitsland wel kan doorgaan.

In augustus werd onze rector, dr. Victor d’Assonville, zo zwaar getroffen door een longembolie, dat hij wekenlang in een kunstmatig coma gehouden moest worden, en dat voor zijn leven werd gevreesd. Intussen verloopt zijn genezing wonderlijk voorspoedig. De artsen hebben gezegd, dat volledig herstel mag worden verwacht, al zullen de wintermaanden er nog mee gemoeid zijn. Zijn motivatie is al weer helemaal terug, maar echt aan het werk gaan is er nog niet bij. We zijn dankbaar voor de verhoring van veel gebeden!

De financiën zijn het volgende probleem, en wel een waarmee het voortbestaan van het RTS op losse schroeven staat. Gedurende de laatste jaren zijn we geweldig geholpen door een aantal grote bijdragen, vooral uit Nederland. Een exploitatie van meer dan € 150 000,-- per jaar is niet gering. En alles ging en gaat zo zuinig als het maar kan. We weten inmiddels dat enkele (grote) gevers niet op dezelfde manier door kunnen gaan. Tegen het eind van 2014 zien we een tekort ontstaan van enkele tienduizenden euro’s. Voor 2015 is het aantal toezeggingen nog veel te gering. Dat moet veranderen, anders kunnen we niet verder. In dit bericht geven we een duidelijk beeld...

#### ***Wat staat ons te doen?***

De Vorstand heeft zich indringend bezonnen. We hebben de afgelopen jaren eerder enkele keren de bodem van de kas gezien. En steeds kwam er weer wat nodig was. De situatie ziet er nu ernstiger uit. Is het een signaal dat de Here God ons zegt dat we moeten stoppen en de deuren van het RTS sluiten? Moeten we de studenten wegsturen? De verplichtingen aan vaste docenten volgens hun arbeidsovereenkomst nakomen en zeggen: dat was het dan...?

We hebben samen deze reële vragen indringend besproken. Het onderwijs is wat het aantal colleges betreft teruggeschroefd. Dat kon omdat er vooral studenten in de beginfase zijn, die in hoofdzaak onderwijs in Grieks en Hebreeuws volgen. Colleges in andere vakken zijn opgeschoven naar een volgend semester. Hiermee zijn de kosten sterk teruggebracht, maar dat is natuurlijk tijdelijk.

Als we een handelsonderneming waren zou dit moeten betekenen: sluiten is onontkoombaar. Is dat echter de manier waarop je in het koninkrijk van God klaar bent met wat een roeping is? Die vraag hebben we elkaar gesteld, en die hebben we aan onze God voorgelegd. Een intensief proces, dat ook via onderling e-mailcontact doorging. We hebben tegen elkaar gezegd: Het kan niet anders... Maar we hadden er geen vrede mee. We komen niet los van de taken en van de mogelijkheden die er zijn.

### ***Waar toe is het Seminarie opgericht?***

Twee dingen waren bij de oprichting van het seminarie ons doel: Theologie en kerk. Er is veel theologie in Duitsland, maar er zijn geen Bijbelgetrouwe theologische opleidingen in het belijdend spoor van de Reformatie. Theologie is er vaak theorie. Soms mooi en waardevol, maar zonder de drang van gelovige onderwerping aan het Woord, en zonder de erkende motivatie om God te dienen en Zijn kerk te bouwen. Het dominerende bolwerk van de protestantse kerk, de *Evangelische Kirche Deutschlands (EKD)*, wordt geleid als een vrijzinnig lichaam.

Wat het RTS brengt is precies wat niet meer bestond in het land van de Reformatie! Een theologische opleiding die uit is op een Bijbelgetrouwe kerk naar het belijden van de Reformatie. Om die reden is de missionaire doelstelling onlosmakelijk met het RTS verbonden.

Duitsland heeft het Evangelie nodig! In het rijke Westen van Duitsland is het moeilijk te vinden. In het Oosten, de voormalige DDR, is de geestelijke leegte met de handen te tasten. Het atheïsme is er ontstellend succesvol geweest. Wanneer in Nederland al op heel veel plaatsen missionaire projecten op gang zijn gekomen, nog veel meer is daar in Duitsland behoefte aan!

### ***Wat is tot dusver door het RTS gedaan en wat is mogelijk?***

Er zijn momenteel vier studenten die bij ons zijn afgestudeerd, en die gemotiveerd zijn om in Duitsland aan het werk te gaan. Een is al begonnen in een zendingsproject in Berlijn. De anderen ronden in Nederland en de USA hun studie af om een erkende graad te halen. Daarmee staan we precies bij wat we beogen: Arbeiders bij witte velden!

Nog zeven studenten hebben we nu, van wie één dicht bij de eindstreep is. Als je ze vraagt naar hun motivatie, dan hoor je niet alleen hoe de theologie die ze ontvangen hen boeit en overtuigt, maar ook hoe ze erop gericht zijn aan het werk te gaan als pionier. Ze zijn zich bewust van een toekomst die geen vetpot kan betekenen, maar ze verlangen de Heiland te volgen en te dienen.

We zijn er diep van doordrongen wat een grote zegen ons hiermee geschonken is! Wat we voor ons zien zijn:

- Jonge krachten en de bereidheid zich in te zetten voor de opleiding.
- studenten, en al afgestudeerden die binnen afzienbare tijd aan het werk kunnen en willen.
- velden, wit om te oogsten.

### ***Zwakheid en nieuwe mogelijkheden***

In Nederland heeft de *Stichting Vrienden van het RTS* de steun voor het RTS gekanaliseerd. De giften vanuit Nederland vinden daar een orgaan met ANBI-status. Het wegvallen van enkele grote schenkingen, tezamen goed voor meer dan € 60.000 per jaar, maakt dat er voor het voortgaan van het werk veel, heel veel donateurs nodig zijn, die met regelmatige bijdragen een financieel fundament leggen. Er wordt gewerkt aan versterking van de giftenstroom in Duitsland, terwijl ook in Engeland actie wordt gevoerd. Nederland, met zijn unieke traditie van gereformeerd, Bijbelgetrouw kerkelijk leven, zal echter zeker nog van levensbelang blijven!

Wij hopen en bidden dat het RTS blijvend, eventueel met een wat lager profiel, toch de studenten kan bieden wat ze verlangen. We zijn verrast regelmatig aanvragen van nieuwe studenten te krijgen!

Het feit, dat er een zendingswerk in beeld komt dat van groot belang is, schept echter ook een nieuwe vraag. Een kerkelijk achterland dat in Duitsland te zwak is, brengt ook Nederland in beeld. In Duitsland is er de *Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK)* in Heidelberg, terwijl we verwachten, dat in Hannover op termijn ook een gemeente geïnstitueerd kan worden.

Wat concreet nodig is, is een aantal gemeenten (GKv en CGK) die bereid zijn samen met de gemeenten in Duitsland een kerkelijk zendingsorgaan te vormen, dat de organisatie van dit werk ter hand neemt. Het laat zich denken dat er kerken zijn, bijv. in de grensstreek, die met ons de mogelijkheid hiervoor willen onderzoeken.

Het zal een gezonde ontwikkeling zijn, wanneer de twee arbeidsvelden, die van opleiding en die van zending, afzonderlijk georganiseerd worden en ook afzonderlijk de werving van middelen zullen behartigen.

***Tenslotte: Twee vragen aan u***

De bovenstaande informatie leidt tot twee vragen aan u die dit leest.

1. Wilt u een royale gift overmaken naar bankrekening **NL 91 ABNA 0547 580 800 van de Stichting Vrienden van het RTS te Urk?** Met de mededeling: 'Gift voor het RTS'
2. Wilt u overwegen of de gemeente waarin u wellicht verantwoordelijkheid draagt, in aanmerking zou kunnen en willen komen voor het mede dragen van zendingswerk in Duitsland? Contact hierover kan natuurlijk worden opgenomen met een van de Nederlandse ondergetekenden.

Hopelijk hebt u begrepen waarom wij als bestuur van het RTS – met de rector, dr. Victor d'Assonville – na ernstige overweging en gebed niet los kunnen komen van de roeping tot deze theologische en missionaire dienst in Duitsland. En dat wij daarom deze roeping graag willen delen!

We rekenen op uw reactie!

Namens de Vorstand van het ***Reformatorisch-Theologische Seminarie*** te Heidelberg,

Apeldoorn: Prof. dr. Hans W. Maris, voorzitter  
e-mail: [jwmaris850@gmail.com](mailto:jwmaris850@gmail.com)  
Heidelberg: Pfr. Sebastian Heck, vice-voorzitter  
e-mail: [sebheck@mac.com](mailto:sebheck@mac.com)  
Osnabrück: Matthias Linderkamp, secretaris  
e-mail: [mup.linderkamp@osnanet.de](mailto:mup.linderkamp@osnanet.de)  
Gramsbergen: Drs. Adrian Verbree  
e-mail: [adrianverbree1@gmail.com](mailto:adrianverbree1@gmail.com)

November 2014